

Vården i Almedalen 2013

Rapport



Sverige – mittens rike

Den svenska vården är medelmåttig på att använda innovativa läkemedel jämfört med andra länder i Europa. Det är ett resultat som förvånar européer – men inte svenskar. Detta enligt en ny undersökning som presenterades av LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

Hur ser den svenska vårdens användning av innovativa läkemedel ut jämfört med andra jämförbara länder i Europa? För att få svar på den frågan genomförde LIF 200 intervjuer med representanter för relevanta myndigheter och nationella organisationer i Sverige, Danmark, Nederländerna, Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Även ledande läkare inom terapiområdena Alzheimers, anti-koagulantia, diabetes och onkologi intervjuades. Förskrivningsdata för innovativa läkemedel har gjort det möjligt att göra en ranking över vilka länder som är främst i användningen av innovativa läkemedel.

– Sverige ligger i mitten, konstaterade Marijn van der Sluijs, project manager på Opticom International Research, som genomfört undersökningen på uppdrag av LIF.

– Det är något som inte förvånar de tillfrågade i Sverige. Om man däremot pratar med dem utanför Sverige så anser ungefär hälften att Sverige borde ligga bättre till eftersom man uppfat-

tar oss som en välfärdsstat och som ett innovativt land.

Det är med läkemedel som med mobiltelefoner, ansåg Nima Sanandaji, samhällsdebattör och författare till den nytänkta debattboken *Välfärdsförlusten*.

– Den senaste iPhone:n är dyr eftersom vi som köper den är med och finansierar utvecklingen. Vill vi betala det priset eller köpa en äldre telefon med enklare teknik?

I Sverige, menade Nima Sanandaji, står vi inför samma dilemma vad gäller läkemedel.

– Ska vi betala för nya läkemedel eller ska vi vänta på att andra betalar först och vi kommer in några år senare och köper billigt?

Läkarpolitiken fokuserar på prislappen, men Nima Sanandaji framhöll att ett överdrivet fokus på att spara slår mot behandlingar som kan rehabilitera tillbaka till arbete, markant förbättra hälsan och potentiellt rädda liv.

– Kostnadsfokus riskerar att slå både arbetslinjen och välfärdslinjen.

Anders Lönnberg, landstingsledamot (S) i Stockholm, tillika ordförande i Storstockholms Diabetesförening (SSDF), höll med och menade att en attitydförändring håller på att ske inom svensk sjukvård.

– Vi har valet mellan att hålla oss till evidens och att pröva nya innovativa behandlingar, det är

valet mellan att bygga kunskap eller att vänta på kunskap när den kommer från andra. Där har det skett en förskjutning mot att vänta på evidens.

Göran Stiernstedt såg problemet delvis som en fråga om kunskapsstyrning.

– Vi jobbar stenhårt på SKL på att ta fram en ny kunskapsstyrningsorganisation. Nationella riktlinjer funkar inte. Det tar enormt lång tid att ta fram och när de kommer ut är de inaktuella och ingen uppdaterar dem.

FAKTA

Halkar Sverige efter i användning av moderna läkemedel?

Arrangör: LIF – de forskande läkemedelsföretagen

Medverkande: Anders Blanck, VD, LIF, Nima Sanandaji, samhällsdebattör och författare, Marijn van der Sluijs, Opticom International Research AB, Christina Åkerman, generaldirektör på LäkeMedelsverket, Anders Lönnberg, landstingsledamot (S) och ordförande i Storstockholms Diabetesförening (SSDF), Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Kontaktperson:
Cecilia Kennerfalk, LIF
070 853 92 96
cecilia.kennerfalk@lif.se